

INLEIDING

Beste lezer,

Wereldwijd is de Geest van God met kracht aan het bewegen. Harten worden in vuur en vlam gezet voor Jezus. Een roep tot God klinkt op vanuit de naties. Gebed en aanbidding wast aan. Kerkmuren verdwijnen en harten verbinden zich in liefde tot Jezus. Huizen van Gebed ontstaan, plekken waar vurig en eenparig God gezocht wordt, vaak dag-en-nacht door. Sinds het begin van dit millennium zijn gebedsbewegingen ontstaan als 24-7Prayer (Pete Greig) en het International House of Prayer, IHOP, in Kansas City. Duizenden voelen zich aangetrokken en sluiten zich aan. Het gaat hierbij niet om een naam of status; het is ook niet een beweging door de mens ingezet. Nee, dit is door de Heilige Geest van God Zelf in beweging gezet. Het is het wakker worden van De Bruid, het opstaan van het Lichaam van Christus, de eerste liefde die weer op de eerste plaats wordt gezet. Een besef breekt door dat we met elkaar de Bruid van Christus zijn en dat we ons klaar hebben te maken voor de Komst van onze Bruidegom.....

Want de Geest maakt ook duidelijk: onze Bruidegom komt heel spoedig!

De tijd voordat Hij komt en waarin wij ons nu bevinden zal vol heftige schokken zijn zoals beschreven in Openbaring. Maar degenen die Jezus liefhebben worden toegerust om stand te kunnen houden doordat ze de intieme omgang met Jezus kennen. Deze tijd zal louterend zijn voor de Bruid die uiteindelijk in eenheid, stralend en zonder vlek of rimpel en vól passie vóór Hem zal staan als Hij komt!

Deze beweging heeft ook ons gegrepen. Het is ons verlangen dat ook in dít land die beweging van vuur en passie voor Jezus toeneemt en ons samenbindt uit alle kerken tot vurig, eenparig en voortdurend gebed. Door de stichting 24-7Gebed verlangen we het Lichaam van Christus in Nederland in deze groei te dienen.

Lees vooral verder,

Dorien Knoors, Jef Knoors, Timo van der Woude & Team

VISIE

De visie is **Jezus**.

Krachtig, liefdevol, niet te ontkennen: Jezus. Hem in zijn volheid te kennen. Gedreven door Zijn liefde willen we ons toewijden aan de eindtijdbeweging van Gods Geest die bezig is om christenen in eenheid met elkaar te laten optrekken in aanbidding, gebed, voorbede en het doen van daden van gerechtigheid.

We zien deze beweging toenemen, verbreden en verdiepen in de wereld en ook in ons land. Onder andere zichtbaar in de vele plekken waar 24 uur per dag en 7 dagen per week eenparig gebed en aanbidding verlangd/gerealiseerd wordt. Door dit alles groeit het Lichaam van Christus op tot een gepassioneerde Bruid, klaar om haar Bruidegom te ontmoeten bij Zijn komst. Deze groei zal zo krachtig zijn dat het transformerende gevolgen zal hebben voor ons land, waardoor het licht van God op veel gebieden van de maatschappij zal doorbreken.

MISSIE

Stichting 24-7Gebed wil het Lichaam van Christus helpen opstaan als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

- *Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste gebod;*
- *Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;*
- *Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden;*
- *Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.*

*We geven onze visie en missie vorm door te **inspireren**, te **mobiliseren**, te **verbinden** en **toe te rusten**.*

*We **inspireren** en **mobiliseren** door bijeen te roepen voor gebed, mailings, spreekbeurten, standwerk, het organiseren van tijdelijke gebedsplekken, bijv. op de Opwekkingsconferentie.*

*We **verbinden** gebedsplekken tot een slagvaardig netwerk, door relaties up to date en relevant te houden en bemoedigingsbijeenkomsten te organiseren. Tevens verbinden we ons met andere gebedsorganisaties om één gebedsleger in Nederland te zien opstaan.*

*We **rusten toe** door spreekbeurten, onderwijsavonden en conferenties. Tevens coachen we gebedsplekken die daar behoefte aan hebben*

FOCUS

Onze focus is om in elke plaats in Nederland een interkerkelijke fysieke plek van voortdurende (24/7) Aanbidding, Woord en Voorbede te zien ontstaan met intimiteit en passie voor Jezus als basis, in het kader van de Terugkomst van Jezus.

STRUCTUUR

Hoewel 24-7Gebed wil meebewegen in de grote beweging van de Heilige Geest in deze tijd en die beweging niet te bevatten is in een menselijke structuur, zien we ons vanwege de praktische uitvoerbaarheid toch genoodzaakt om onze werkzaamheden onder te brengen in een haalbare structuur. 24-7Gebed Nederland is een stichtingsstructuur, waarbij het stichtingsbestuur eindverantwoordelijk is voor alle zaken. Het stichtingsbestuur heeft een directeur aangesteld die geen bestuurslid is. De directeur geeft samen met zijn team dagelijkse leiding aan de activiteiten van de stichting. Alle leden van het bestuur zijn deel van de beweging en functioneren – samen met de andere medewerkers – als een familie.