

WAARDEN EN KERNBEGRIPPEN

WAARDEN

INLEIDING

Een "waarde" is een ijkpunt voor de manier van werken waarop wij als 24-7Gebed onze doelen willen bereiken. Het doel heiligt niet alle middelen: er zijn morele kaders waarbinnen wij onze visie en doelen willen bereiken. Waarden geven aan wat wij belangrijk vinden. Zij bepalen onze drijfveer en houden die zuiver. Gemeenschappelijke waarden versterken het besef van saamhorigheid en bepalen voor een groot deel onze identiteit.



FUNDAMENTELE WAARDEN

1. Jezus

De kern van onze focus is Jezus. Hem te kennen, Hem lief te hebben en Hem te gehoorzamen is onze hoogste roeping. We willen helemaal voor Hem gaan.

2. Het Kruis

Het hart van de Bijbel is Jezus Christus. Hij is de verpersoonlijking van Gods heiligheid en liefde. Aan het kruis is Hij in onze plaats voor onze zonden gestorven. Daardoor geeft God ons vergeving van zonde, overwinning over de macht van zonde, overwinning over de duivel en zijn demonen, overwinning over de dood zelf!! Wij willen een beweging zijn waarin dat Kruis centraal staat, waardoor wij een overwinnend leven kunnen leven. (1 Kor 2:2; Filip.3:7-10)

3. Het Woord van God

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Het is een gezaghebbende en betrouwbare gids voor het geloof en gedrag van alle Christenen. Het woord van God, de Bijbel, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De eenheid op grond hiervan is de basis voor overtuiging en streven van St. 24-7Gebed. (Joh.14:21,23; 1 Petr.1:22-25; Joh.17:3; Ps.119:107)

4. Gehoorzaamheid aan de persoon van de Heilige Geest.

We willen, net als Jezus, doen wat we de Vader zien doen. Zowel in ons persoonlijk leven als in 24-7Gebed verwelkomen wij de beweging van de Heilige Geest. De doop in de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest behoren tot de kern van ons geloofsleven. (Joh.17:4; Joh.15:5 en 14-15; Joh.16:12,13; Joh.5:9; Ps.127:1)

5. Gemeenschap

Werkers en bestuur van 24-7Gebed (hierna: "wij") willen 'aanstekers' zijn van een gebedsgemeenschap of een gebedsleger voor ons land, met de hechtheid en diversiteit van een familie, met de kracht en flexibiliteit van een netwerk of een beweging. We willen een beweging zijn van vrienden met een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke waarden, gedreven door vriendschap in plaats van functie, met authenticiteit, echtheid, eerlijkheid, transparantie en verbondenheid. De Heilige Geest wil zich nestelen daar waar er natuurlijke, authentieke relaties zijn tussen mensen, daar waar er gezonde chemie is tussen mensen. (Luk.10:1-22; 1 Petr.4:7-11; 1 Joh.4:7-12; Ps.133)

6. Leiderschap

Wij willen een gebedsfamilie zijn, waarin de "leiders" in de eerste plaats lid zijn van de gebedsfamilie. Het leiderschap is er op gericht de familie te dienen en op te bouwen. Daarnaast willen de leiders de familie beschermen en bemoedigen. We willen goed, open en waardierend met andere familieleden communiceren. Wij geloven in dienstbaar leiderschap waarbij er vanuit relatie respect is voor gezag.

7. Creatieve, culturele verscheidenheid

We verwelkomen creativiteit (onder Gods inspiratie) om gebed op vele verschillende manieren te uiten. We respecteren, waarderen en eren culturele verscheidenheid in individuen, kerken en groepen. (Op.7:9-10; Dan.1; 1 Kor.9:20-21)

8. Inclusief

We werken samen met iedereen die zich kan verenigen met onze visie en waarden, ongeacht ras, leeftijd, geslacht of kerkelijke achtergrond. We bouwen aan eenheid en genieten van verscheidenheid. (Hand.13:1-2; Ps.133:1)

9. Actief deel hebben aan de bediening van vergeving en verzoening

We zijn ons als voorbidders in Nederland bewust van onze geschiedenis, en de pijn en miskennis die we andere volken hebben aangedaan. Afhankelijk van Gods leiding zullen we niet aarzelen daarvoor publiekelijk verantwoordelijkheid te nemen, daarmee een basis leggend voor een mogelijk regeringsexcuus. (Dan. 9, Neh.1)

10. Rechtvaardigheid en gerechtigheid

We hebben een hart voor gerechtigheid en rechtvaardigheid. We zijn pro-life en anti- abortus. We verafschuwen elke vorm van ongerechtigheid zoals mensenhandel, kinderarbeid, pornografie, rassenhaat, manipulatie, etc. We streven naar rechtvaardigheid en bevrijding van onderdrukking voor alle mensen en voor de geschapen wereld. (Jes.61; Luc.4:18,19; Jes.58)

11. Bijbels rentmeesterschap

*We weten ons verantwoordelijk **aan** God en verantwoordelijk **voor** onszelf, voor de mensen en voor dingen die Hij ons heeft toevertrouwd. (Matth.25:14-30; 2 Korintiërs 9:6-15)*

12. Opofferend – rein – puur

We willen voor Hem leven en uit dankbaarheid en liefde ons leven afleggen voor Zijn Koninkrijk! We willen een familieleger zijn dat heilig en rein voor Hem leeft. We geloven dat gebed als levensstijl op veel gebied ons alles kost. (2 Kor.8:1-5; 1 Joh.3:16-18; Rom.12:1-2)

13. Vreugdevol en feestelijk

We geloven dat Jezus kwam om ons leven te brengen in al zijn volheid. We houden er van om de goede dingen in het leven te vieren. In Jesaja 56 staat dat Gods gebedshuis een plek van vreugde zal zijn! Hier willen we ons naar uitstrekken. (Joh.10:10; Joh.15:11)

14. Eenvoudig van hart

We zijn een netwerk van gelijkgezinde mensen. We zijn allemaal zwakke gebroken mensen, maar met een passie voor Jezus. We zijn vol verlangen om mensen te zien groeien in: intimiteit met God, voorbede, het uitzien naar de Bruidegom, kennis over de eindtijd, onze positie ten opzicht van Israël, een balans tussen gebed en zending. (Ps.116:6; Luc.10:3-5; Joh.3:8)

15. Ruimte en vrijheid

Wij willen graag een beweging zijn waar waardering voor elkaar is en de ruimte bestaat voor een ieder om zichzelf te zijn in de vrijheid van Christus. Wij zijn allemaal verschillend door God geschapen. God heeft met ieder van ons een speciaal plan. Elk mens is uniek, niemand van ons is hetzelfde. Wij verschillen van persoonlijkheid, karakter, kleur en opvattingen. Wij willen een beweging zijn waarin waardering is voor elkaars 'eigenheid' (1Kor.12).

16. Liefde en steun aan het Joodse Volk

Wij willen in onze beweging ons verbinden met Gods hart voor Zijn volk door van harte liefde en steun te betuigen aan het Joodse Volk. (Rom.11:11; Jes.62:1-7)

17. Met God meebewegen

Doordat de Heilige Geest steeds weer nieuwe openbaring geeft zal het inzicht vergroten en veranderen, en zal dit document steeds weer om update vragen. We verlangen met Hem mee te bewegen en te groeien in de inzichten die Hij geeft.

KERNBEGRIPPEN



INLEIDING

Binnen 24-7Gebed gebruiken we veelvuldig diverse kernwoorden zoals gebed, intimiteit, voorbede, etc. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij

24-7Gebed een helder beeld heeft bij een bepaald kernwoord, want deze vormen de hartslag van onze beweging. Hieronder volgt een uitleg voor de kernwoorden die wij binnen 24-7Gebed gebruiken. Wij leggen de kernwoorden uit vanuit de bril van onze beweging (ook als andere gebedsorganisaties ze iets anders belichten) om uit te leggen hoe deze kernwoorden bepalend zijn voor onze visie en verweven zijn met onze waarden.

GEBEDSHUIS

Een gebedshuis of huis van gebed is een fysieke locatie waar christenen bij elkaar komen om de God van de Bijbel te ontmoeten, te aanbidden en te bidden voor zichzelf of voor anderen. De fysieke locatie van een gebedshuis kan heel verschillend zijn: een afgezonderde ruimte van een lokale christelijke gemeente, een oud kantoorpand, een voormalig winkelpand of een woonhuis. Meestal is een gebedshuis centraal gelegen en goed bereikbaar.

De gang van zaken per gebedshuis kan erg verschillend zijn, geheel afhankelijk van de roeping die God gegeven heeft aan dat bepaalde gebedshuis. Sommige huizen van gebed richten zich meer op verbreding van het Koninkrijk van God, andere huizen van gebed richten zich meer op verdieping door het kennen en liefhebben van God. Zij richten zich op intimiteit met God en nemen veel tijd om stil bij Jezus te zijn, en aan Zijn voeten te luisteren. Andere huizen van gebed lijken meer op de hut van David zoals beschreven in

2 Samuel 6 en 1 Kronieken 13-16. Zij nemen veel tijd om God te aanbidden door het zingen van lof en dankliederen. Net zoals Koning David houden zij ervan om God te loven en te prijzen. Vanzelfsprekend kunnen de verschillende vormen van gebed worden afgewisseld of in bepaalde structuren worden gegoten. Je kunt bijvoorbeeld een avond hebben met de nadruk op voorbede voor de regering, terwijl je een bepaalde ochtend vooral tijd neemt voor dankliederen.

Dus elk huis van gebed heeft zijn eigen accent, en elk huis zal zich natuurlijk ook verder ontwikkelen naar de leiding van de Heilige Geest.

24-7 GEBED

Er zijn huizen van gebed die ernaar toe werken om 24 uur per dag in een of andere vorm van gebed zijn. Dan is er dus onafgebroken, dag en nacht door, gebed. Dit noemen we 24-7 gebed. In de Bijbel zien we het dag-nacht gebed op vele plaatsen terugkomen, bijvoorbeeld lezen we daarover in Lucas 18:7 waar Jezus zegt dat God zeker recht zal verschaffen aan Zijn kinderen die dag en nacht tot Hem roepen. Maar, vraagt Hij zich vervolgens af: zal Ik zulk geloof vinden op de aarde als Ik terugkom? (dus in deze tijd?) In de Tabernakel van David dienden dag en nacht zangers en muzikanten om de Here, de God

van Israël, te loven en te aanbidden (1 Kron. 9:33, 1 Kron. 23:30,31, 1 Kron. 23,24,25; Ps.134:1). God heeft gezegd dat Hij aan het einde van de tijd de Tabernakel van David zou herstellen, en we geloven dat dat in deze eindtijd aan het gebeuren is (Amos 9:11, Hand.15:16).

Ook in de hemel wordt God dag en nacht aanbeden (Op.4:8). Omdat Jezus ons leert te bidden dat Zijn wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel, begrijpen we dat we het model van de hemel over mogen nemen en Hem dag en nacht mogen leren aanroepen en aanbidden. Zulk gebed is trouwens geenszins overbodig want ook de aanklager van onze broeders klaagt ons dag en nacht aan (Op 12:10).

Het is dus iets van de hemel, en iets van identificatie met de geestelijke strijd, als we "dag en nacht" in gebed, lofprijs, voorbede of anderszins actief en exclusief Gods aanwezigheid zoeken.

GEBED

Gebed is ons eigen gesprek met God. Ten diepste is gebed een persoonlijke zaak, namelijk ons hart delen met God. Gebed is 'de hemel open houden', want God wacht op ons gebed, nodigt ons dag en nacht uit om met hem te communiceren. Dit is dan ook erg goed om te doen! Paulus raad het ons aan "vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet" (Fil.4:6 HB). In het leven van Jezus Christus zien we dat Hij tijd nam om Zijn hart te delen met de hemelse Vader. In onze drukke wereld kunnen wij bijna vergeten om ons hart te blijven delen met Hem. Maar het gaat God om een open en voortdurende communicatie met Hem. Bij open communicatie met God hoort ook luisteren en ontvangen van God. Het is een valkuil als we in gebed alleen ons hart delen met God zonder werkelijk Zijn gedachten en gevoelens te leren horen en ervaren! We mogen eerlijk en open naar Hem toe zijn en echt gemeenschap met Hem ervaren. Het ervaren van Gods nabijheid noemen wij 'intimiteit met God'. In gebed kunnen we loven en bevestiging **ontvangen**, schuld belijden en vergeving **ontvangen**, een nood voorleggen en leiding **ontvangen**.

Een huis van gebed wil een geschikte plek aanbieden waar christenen in een goede omgeving de tijd kunnen nemen om zelf hun hart te delen met de Hemelse Vader.

VOORBEDE

Vaak worden de termen gebed en voorbede door elkaar heen gebruikt, maar dan gaat er wel iets kostbaars verloren. Bij persoonlijke **gebed** richten we ons met ons eigen hart en in onze eigen persoonlijk relatie op God. In gebed vragen we ook om "**ons** dagelijks brood", of om werk, of om leiding in onze relaties en in ons werk, of voor de vele noden in **onze** omgeving, in **onze** stad en in **onze** wereld. Bij gebed ligt de nadruk op "**onze** eigen wereldse agenda". Bij **voorbede** echter zijn we niet zozeer op onze dingen gericht, maar "op Gods agenda": **Uw** koninkrijk kome, **uw** wil geschiede. Dit is lastig voor ons westerse ik-gerichte mensen en met de vele noden om ons heen. Toch leert Jezus ons nadrukkelijk voor "zijn agenda" te bidden. Wat is dan "Gods agenda"? Dat is de goede vraag, want dat dwingt ons tot luisteren, tot stil zijn en wachten hoe we eigenlijk moeten bidden, voor die ziekte, dat ontslag, die scheiding, die oorlog, die natuurramp... we zien in die gevallen wel onmiddellijk iets op de menselijke agenda, maar wat God daarin wil bewerken moeten we van Hem horen. Daarvoor voldoen de gebedslijstjes (meestal) niet (die zijn niet slecht, want ze leiden tot gebed, maar niet zonder meer tot voorbede). Voorbede is vaak lang luisteren en kort bidden; het heeft iets profetisch,

want het is gebaseerd op openbaring. We horen Abraham, Mozes, Jeremia, Daniël en Ezechiël worstelen met God, pleiten op zijn karakter, een beroep doen op zijn woord (Gen 18:23-25; Ex 32:14, 33:17; Lev 22:23,27; Num 14:20; Dan 9,10; Jer14:21; Ez 22:30). We zien zelfs dat Jeremia voorbede doet voor Israël (goed toch?), maar dat God zegt: Bidt niet (Jer 7:16, 11:14, 14:11, 15:1), dat is nu even niet mijn plan! Hoe wil God dat je voor je collega bidt, en voor het bedrijf waar je werkt, en voor het Tweede Kamerlid waar je op gestemd hebt, en voor Israël, waar de bijbel al zoveel over zegt? Vraag het Hem, want God wil je inschakelen voor zijn plannen. Als je voorbede wilt doen voor bepaalde volkeren zoals de Joden, de Moslims, de lijdende christenen, kun je tasten tussen wat je weet (gebed) en wat je ontvangt (voorbede). Zo kun je "God zoeken", ook voor Gods gemeente, voor de overheid, regeringsleiders en dominees en voorgangers. Voorbede is altijd bemiddelen: Ez 22:30, Ps 106:23, Jes 59:16: God zoekt voorbidders die, in het besef van Gods terechte toorn, voor hun stad of land op de bres willen staan, en zo de geschiedenis beïnvloeden. Voorbede is met zelfopoffering zich identificeren met Gods plan.

INTMITEIT MET GOD

Bidden, in algemene zin, is je hart delen met Hem. Maar God wil ook zijn hart met jou delen. Dan ontstaat er een intimiteit met God. Je kunt met je mond je persoonlijke dromen en verlangens bij Hem neerleggen. Maar je kunt ook Gods nabijheid ervaren. Bidden is niet alleen je persoonlijke verhaal bij Hem doen, het is ook werkelijk Zijn goedheid geestelijk ervaren en Zijn stem verstaan. We mogen smaken en proeven dat Hij goed is (Psalm 34). Het is een verfrist en versterkt worden in je innerlijke mens. Deze intimiteit doet merken dat Hij heel dichtbij is. Dit kan bijvoorbeeld ook door je te concentreren op een bepaalde tekst die je erg bemoedigt. Het kan zijn dat je tijdens je gebedstijd (in het huis van gebed) de Bijbel erbij pakt en dat een Bijbeltekst opeens heel erg voor je gaat leven. Ook het gewoon stil bij Hem zijn kan intiem zijn, waarin je een bepaalde rust ervaart, en waarin zowel je gedachten en gevoelens tot rust komen bij Hem. Of je kunt een concrete vraag aan Hem stellen en gewoon wachten op antwoord. Een voorbeeld van intimiteit is om als Maria aan de voeten van de Jezus Christus te zitten (Luc.10:42). Aan de voeten van Hem horen we zijn zachte stem. Vanuit intimiteit ontvang je identiteit en autoriteit. Vanuit intimiteit worden nieuwe gedachten en plannen geboren.

AANBIDDING ALS LEVENSTIJL

God vraagt ons in het Grote Gebod Hem lief te hebben met gehéél ons hart, geheel onze ziel, ons verstand en met ál onze kracht. Wij geloven in een levensstijl, vanuit het gebod van liefde, van Hem eren, dienen en aanbidden. We geloven dat we als kinderen van Hem mogen genieten en met vreugde Hem mogen liefhebben en dienen. We geloven dat we elke dag een leven van aanbidding mogen leven door gehoorzaamheid, reinheid, heiligheid en dankbaarheid. Het aanbidden van God is veel meer dan muzikale aanbidding, het is in kleine en grote keuzes Hem lief hebben! We geloven dat het aanbidden van God ten diepste is het gehoorzamen aan Gods Woord en aan de stem van de Heilige Geest. (Joh.14:21 en 23) We geloven dat we dagelijks door de Heilige Geest geleid worden om als zonen en dochters het grote gebod van liefde uit te leven.

MUZIKALE AANBIDDING

We spreken ook veel over muzikale aanbidding. We bedoelen het zingen, dansen en bespelen van instrumenten tot eer en lof van God. We geloven dat we binnen 24-7Gebed door muzikale aanbidding heel intiem met God kunnen zijn. We geloven dat muziek een geschenk van God is dat een dienstbaar middel kan zijn om de intimiteit met God te ervaren. Door muziek wordt ons verstand gepasseerd en komen we direct bij ons hart. In de Bijbel staan diverse verhalen dat de Heilige Geest dichtbij kwam wanneer het volk muziek begon te zingen of te spelen. We geloven in het zingen van psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en in het spontane nieuwe lied. (Kol.3:16; Ef.5:18-20; Ps.96:1,2; Ps.110:1,2; Ps.144:9) In de Tabernakel van David was er constant aanbidding en lofprijs voor Gods aangezicht. Wij geloven dat vele huizen van gebed geroepen zijn om net als David's Tabernakel een huis van lofprijs en aanbidding voor Gods aangezicht te zijn!

Laten we door Jezus voortdurend aan God een lofoffer brengen door zijn naam openlijk te prijzen. (Heb 13:15 GN)

ZEGENEND – BEDIENEND GEBED

Binnen 24-7Gebed geloven we ook in de bediening van zegenend gebed. Hiermee bedoelen we dat de ene christen voor de ander christen voorbede doet bij het opleggen van handen. Het is het biddend zegenen door de gedachten van God over iemand te ontvangen en uit te spreken; het is het uitspreken van zegeningen over het hart en leven van die ander. Het kan daarbij zo zijn dat de Heilige Geest een profetisch woord geeft ten behoeve van die ander. We geloven dat God elke christen wil gebruiken om de ander te dienen in zegenend bedienend gebed, en dat door wederzijds gebed christenen elkaar kunnen bemoedigen en geestelijk kunnen opbouwen.

GERECHTIGHEID

De zaken die niet in overeenstemming zijn met Gods goede plan en zijn koninkrijkswaarden noemen we "ongerechtigheid", zoals bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid, armoede, abortus, demonische gebondenheid, sociaal onrecht, verslaving, immoraliteit. Bewogen door gebed en aanbidding ontdekken we gerechtigheid. God houdt van mensen, en zeker van mensen in nood. God haat onrecht. En daarom wil God het dat samen met ons rechtzetten. Het doen van gerechtigheid betekent zaken recht zetten. Het is hoop, genezing en leven brengen in onze maatschappij.

Als 24-7Gebed brengen we deze boodschap en steken de handen uit de mouwen om mensen hoop en vrijheid te bieden. We staan naast degene die te maken hebben met onrechtvaardige overheden en structuren. We sluiten vriendschappen met hen die door de samenleving worden verstoten. We bezoeken eenzame mensen. God heeft beloofd om recht te verschaffen (rechtzetten wat verkeerd is: misdaad, geweld, armoede, druggebruik, corruptie, ontucht, onrecht, gebroken huwelijken en de AIDS epidemie) als we dag en nacht tot Hem roepen. "Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?" (Luk 18:7). In aanraking komen met Jezus betekent in aanraking komen met gerechtigheid. Dit gaat veel verder dan een schuldgevoel, een knagend geweten dat je iets moet doen. Het opkomen voor recht is verweven met bewogenheid in het diepste van je wezen en vraagt om actie. Het vraagt om gebeden die de hemel bewegen. (Jes.61; Jes.58)

EINDTIJD - OVERGANGSTIJD

Er komt een tijd waarin de profetieën uit het boek Openbaring worden vervuld, inclusief de wederkomst van Jezus op aarde. We geloven dat die tijd heel nabij is, in feite al begonnen. Hoewel die tijd vaak wordt aangeduid als eindtijd, is het eigenlijk een overgangstijd, de overgangstijd naar het vrederijk op aarde met Jezus als vredevorst van een éénwereldregering vanuit Jeruzalem. Binnen het 24-7Gebed is het gebed om de wederkomst van Jezus een centraal gebed, een gebed hoog op Gods agenda: "De Geest en de Bruid zeggen 'Kom'" (Op. 22:17).