



Wanneer Ik de hemel sluit zodat er geen regen valt,
of wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten,
of wanneer Ik pest zend onder Mijn volk....
2 Kron.7:13

Zou God, die we kennen als louter goedheid en liefde, de hemel sluiten?

Zou Hij sprinkhanen gebied het land kaal te vreten?

Zou Hij pest zenden onder het volk?

Kan dat?

Ja, dat kán en als het gebeurt zal het rechtvaardig zijn.

Kijk maar naar Deuteronomium 28.

Daar legt God oorzaak en gevolg uit:

als een land Hem aanhangt en Zijn verordeningen en inzettingen houdt, dan zal daar zegen op volgen in het hele land.

Maar waar een land God verlaat en Zijn wetten en verordeningen veronachtzaamt, daar kán God niet anders dan Zijn Aanwezigheid en zegen inhouden. Dan krijgen automatisch de leugengeesten van de duisternis alle kans om hun vernietigende gang te gaan.

Dat is wat we zien gebeuren in ons land.

De gevolgen van onze Godverlatenheid worden steeds zichtbaarder en desastreuzer.

Het kwaad en de leugen trekt steeds brutaler op.

Gods Naam mag je haast niet meer noemen.

De atmosfeer wordt steeds zwaarder van onrecht en rebellie tegen de God van de Bijbel. Depressie, ziekte, zorgen, gebrokenheid in gezinnen en relaties, vreugdeloosheid, boosheid, geweld, vervuiling zijn zomaar een paar van de gevolgen, die we alom zien toenemen.

Máár..God gaat verder in Zijn spreken tegen Salomo:

áls Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen

áls zij zich verootmoedigen,

áls zij bidden,

áls zij Mijn Aangezicht zoeken,

áls zij zich bekeren van hun eigen wegen..

Dán...

dán zal Ik van de hemel horen

dán zal Ik hun zonden vergeven

dán zal Ik hun land herstellen!

Hoe kunnen we in ons land groeien in het gezamenlijk uitleven van dit vers?

1. Ontmoetingsdag Gebedshuizen/plekken over 2 Kron.7:14

Op zaterdag 6 april houden we onze tweede Ontmoetingsdag voor Gebedshuizen, gebedsplekken en bidders. Die zal gaan over bovenstaand thema: '**Groeien in verootmoediging naar 2 Kron.7:14**'

Met elkaar willen we groeien in het begrijpen h oe we ons mogen verootmoedigen voor God, wat God daar onder verstaat, hoe dit onze levensstijl kan worden als christenen.

Het bijzondere is dat we samenkomen in het centrum van **Nijkerk** waar in 1749 'De Nijkerkse Beroeringen' uitbraken omdat mensen overrompeld werden door besef van zonde en verootmoediging.... ze riepen het uit naar God om redding en bevrijding..... en God kwam met kracht! Het vuur verspreidde zich naar heel wat plaatsen in Nederland maar werd later van overheidswege verboden. Ons gebed en verlangen is dat God opnieuw met kracht gaat bewegen op ons gebed en op onze gezamenlijke verootmoediging! [meer info](#)

2. Bid je mee met het 24uursgebed op Opwekking 6 t/m 10 juni?

Ook dit jaar zullen we weer met een team bidders op de Opwekkingsconferentie zijn om het dag-en-nacht gebed voor de conferentie brandende te houden. Heb je zin om mee te doen? Is elk jaar weer een geweldig mooie ervaring om de Opwekkingsconferentie te beleven door aan Zijn voeten te zitten!

[Meer informatie en aanmelding](#)

3. Biddag voor gewas en arbeid 13 maart

In vele kerken is een Biddag aan het begin van het vruchtbare jaar. Het is ook verootmoediging om te versterken waar nog w el geloof en gebed is. Daarom, zoek een plek (kerk) in je omgeving waar de afhankelijkheid van God erkend wordt en God gebeden wordt voor de oogst en het werk van dit jaar!

4. Verootmoedigingsdienst 19 maart

Op 19 maart wordt door een groepje Bijbelgetrouwe christenen in Amersfoort een Verootmoedigingsbijeenkomst belegd om ons te verootmoedigen voor de Jodenvervolging in Europa door de eeuwen heen, uitlopend op de Jodenslachting in de 2e wereldoorlog. Het vergieten van zoveel bloed brengt een vloek, ook over ons land. Daarom is het nodig om met ernst God hierover te zoeken.

Dirk van Genderen en Gerrit Keunen zullen spreken. ([zie poster](#))

5. Gebedsconcert in Nijkerk op 29 maart met Johan den Hartogh

2 Kron.7:14 is ook het thema van het 'Heal this land'- Gebedsconcert dat Gloryministries houdt op vrijdagavond 29 maart in Nijkerk met medewerking van Johan den Hartogh uit Den Haag. Johan leidt Justice House of Prayer in Den Haag en schrijft eigen liederen die zijn diepe verlangen naar opwekking en vernieuwing in Nederland vertolken.

Meer informatie: [Stichting Glory Ministries](#)

6. Gebed voor openen oude geestelijke bronnen in Europa 21-23 juni

Terwijl wij teruggaan naar de geestelijke bron in Nijkerk van wat God in 1749 deed, zien we dat God op veel meer plekken bidders terugbrengt naar de plaatselijke geestelijke bronnen.

Van 21-23 juni wordt er in Europees verband gezamenlijk gebeden voor het openen van de aloude geestelijke bronnen op ons continent.

Wil jij (met je gebedsgroep) meebidden voor het openen van de bronnen in jouw omgeving, geef je op op [deze website](#) en kijk daar hoe je in eenheid met anderen in Europa kunt bidden. Ook kun je meebidden met andere groepen en plaatsen die je daar vindt.

7. Crescendo in Amsterdam (12 juli - 2 aug)

In de maand juli is er weer een Crescendo bij YWAM Amsterdam, een school voor aanbedding en gebed en het bouwen van gebedshuizen. Deze keer bijzonder praktisch omdat het dag-en-nacht-bidden meteen in praktijk gebracht wordt met ieder die meedoet. Naast het gebed is er ook studie op allerlei gebied. [Bekijk de video](#)
Ook kun je je opgeven voor de leiderstraining voor gebedshuisleiders van 1 -5 juli in Amsterdam. [EuropeanPrayerProject](#)

8. Bidden voor Verkiezingen in 2019

- **20 maart** verkiezing Provinciale Staten en de waterschappen.
- **8 april** Parlementsverkiezingen Israël.
- **23-26 mei (23 mei in Nederland)** Verkiezingen Europarlement. (Belangrijk vanwege de steeds vergaande inperking van vrijheid voor eigen beleid in Nederland)
Bid mee dat Gods wil geschiede!

9. 'Dat bid ik ook' gebedsactie Alpha Nederland

Alpha-Nederland vraagt ons te mee bidden voor huwelijken, relaties en gezinnen in Nederland. Zij heeft de actie '**Dat bid ik ook**' daarvoor opgezet.
Bekijk de [website](#) en teken in als je mee wilt bidden.

10. Convocation for all Nations in Jeruzalem 2019

In 2019 is de Convocation in Jeruzalem van **29 september – 13 oktober 2019**. Een bijzondere kans om vanuit de volken en mét de volken Israël te zegenen. Timo bezocht in 2018 de Convocation in Jeruzalem, en deelt graag met ons zijn ervaringen: [Convocation](#).
Ook maakte hij een filmpje over het Loofhuttenfeest en waarom we ons zouden moeten verbinden met Israël: [Loofhuttenfeest](#).

11. Vacatures Stichting 24-7Gebed

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe mensen die mee willen werken in onze roeping om een slagvaardig gebedsleger in Nederland te doen opstaan.
We hebben bijvoorbeeld nodig:

Relatiebeheerder m/v - voor de financiële stroom

- [meer info](#)

Klikt dit bij je? Vind je het leuk om mee te bouwen aan Gods Gebedshuis in Nederland? Neem contact met ons op! Ook als je je op andere manieren zou willen inzetten, komen we graag in contact met je.

Alle teamleden doen het vrijwillig (onbetaald), maar we helpen natuurlijk bij het opbouwen van een vriendenkring als dat nodig is.

Lieve groet van je medestrijders,
namens team 24-Gebed
Dorien Knoors

Wil je investeren in gebed?
Stichting 24-7Gebed
IBAN: NL31RABO0105987905