



*En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israel de overhand,
maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.....
Ex.17:11*

We zijn alweer in de laatste maand van 2019.

We zijn het jaar begonnen met een verlangen naar een grote gezamenlijke beweging van verootmoediging&gebed naar 2 Kron 7:14 in Nederland. Verschillende nieuwsbrieven hebben we hierover geschreven en we hebben stappen genomen om zelf hierin te groeien. Onze Ontmoetingsdag in april in NIjkerk ging over dit thema.

Alleen een gezamenlijk bidden en terugkeren naar God kan verlichting brengen in het oprukken van anti-Goddelijke systemen die onze maatschappij overspoelen.

Natuurlijk beseffen we dat we in de eindtijd leven en dat bepaalde ontwikkelingen niet te stoppen zijn, maar volgens de Bijbel kan de graad van duisternis per plaats verschillen.

Jes.60:1 roept ons op om op te staan en ons te laten verlichten door de heerlijkheid Gods te midden van donkerheid en duisternis die over de naties komen.

Jes.24:14 -17 laat zien dat er te midden van de oordelen 'plekken des lichts' zullen zijn, waar een volk uit volle borst juicht over de Majesteit van God!

Waar gebeden&aanbeden wordt, waar de handen opgeheven blijven, waar Gods Woord en eer bezongen wordt uit volle borst, kan het duisternis niet zo toeslaan als elders.

Ons gebed is dat Nederland een plek zal zijn waar wij christenen gezamenlijk de handen omhoog heffen in gebed en aanbidding. Zoals Mozes deed tijdens de strijd met Amalek. Dat we niet verslappen, maar de geestelijke strijd begrijpen en volhouden totdat die gewonnen is!

Iets nieuws....

En ondertussen doet God iets moois.

Er is een initiatief dat leiders van gebedsorganisaties bij elkaar brengt om samen te zoeken hoe we tot zo'n gezamenlijke beweging kunnen komen. Precies rond het thema van 2 Kron.7:13,14.

Een beweging waarin we allemaal naar Jezus opkijken en oog krijgen voor het grote plaatje van Zijn plan, en onszelf daarvoor aan elkaar kunnen laten

verbinden, en in eenheid kunnen gaan optrekken.

Op 13 december is een eerste voorzichtig bij elkaar komen. Willen jullie meebidden dat iets heel bijzonders en krachtigs tot stand gaat komen onder Gods genade?

Volhouden

Als we in grote getale en in eenheid gaan aanbidden en bidden, zullen de engelen Gods het luchtruim boven ons land kunnen vullen en Gods tegenwoordigheid de atmosfeer veranderen.

Dus moedigen we je aan: geef niet op, blijf bidden, blijf aanbidden!! Een zeer effectieve manier van bidden is ook in tongen bidden, want zo geef je heel praktisch de Heilige Geest de ruimte om Zijn gebeden door jou heen te bidden.

Hoe jij ook bidt, je gebeden voor Nederland zijn waardevol, kostbaar, en gehoord!!! Ze doen er toe!! Voor ons allemaal, en vooral voor onze hemelse Vader.

Dank je wel daarvoor!

KORT NIEUWS

1. Ontmoetingsdag gebedshuizen 21 maart 2020 (reserveer vast)

Onze volgende Ontmoetingsdag voor gebedshuizen en bidders houden we op 21 maart. Plek en Programma volgt nog, maar reserveer vast de datum.

2. Dank voor Mars voor het Leven in Utrecht

We danken God voor de krachtige Mars voor het Leven op 16 november, voor het eerst in Utrecht. 11.000 mensen liepen mee. Het heeft behoorlijk het nieuws gehaald en de abortusbeweging nervositeit bezorgd. [Lees meer](#)
We bidden dat in de toekomst deze beweging voor het Leven nog verder gaat groeien.

Overweeg eens na of je de film [UNPLANNED](#) kunt gaan bekijken. Wegens succes wordt hij op nog meer plekken vertoond.
Confronterend, maar ook heel mooi! Als film vond ik het een prachtige film. Zo goed om de waarheid onder ogen te zien. Wat mij het meeste trof is hoe we onze ogen en ons geweten hebben laten dichtschroeien door de leugen. We hebben de leugen zoveel ruimte gegeven!!!
Voor mij is de boodschap: laten we opstaan voor waarheid, waar we ook zijn!!

Blijf bidden, blijf het Woord bestuderen, blijf Jezus aanbidden!
Lieve groet van je medestrijders,
namens team 24-Gebed
Dorien Knoors

Stichting 24-7Gebed Nederland IBAN:
NL31RABO0105987905 t.n.v. Stichting 24-7Gebed