



MAAK MIJN HART BRANDEND VOOR U!

Uw liefde is sterk als de dood
Uw hartstocht onverbiddelijk als het dodenrijk,
Vele wateren kunnen haar niet blussen,
Haar vlammen zijn vuurvlammen,
een vuurgloed des Heren.
Vele wateren kunnen haar niet wegspoelen,
en rivieren spoelen haar niet weg.
Al bood iemand ál wat hij bezit voor de liefde,
men zou hem smadelijk afwijzen!
Naar Hooglied 8:6b,7

DIE BRANDENDE LIEFDE..... DAAR WIL IK MEER VAN!!

Lieve bidders,

Vandaag is het 1 maart... de eerste dag van een **wereldwijde 40 dagen van bidden en vasten, de 'Jesus-fast'**.

Niet alle christenen weten dat en doen daaraan mee maar het begint altijd met een kleine groep, waar gaandeweg meer en meer mensen zich bij aansluiten.

In de gebedswereld zijn we dat wel gewend. Toch?

Maar we hebben óók Gods woord goed gehoord waar Hij zegt: veracht de dag van het kleine begin niet!

Natuurlijk sluiten we graag aan bij de wereldwijde oproep maar we ervaren ook zelf in ons hart dat God ons uitnodigt om vanuit ons land dieper naar Hem te gaan uitroepen.

Aan de ene kant omdat er een stormachtige tijd voor de deur staat. Die we in het natuurlijke al meemaken met alle stormen van afgelopen weken.

Vorige keer vroegen we gebed voor de ontwikkeling rond de wetgeving Voltooid Leven. Nu komt daar Corona bij... dit zijn heftige dingen die veel geestelijke impact hebben op ons volk.

Als wachters worden we opgeroepen om met Gods ogen naar onze situatie te kijken en verantwoordelijkheid te nemen. Jezus' Bloed pleiten over ons land, de zonden van ons volk belijden, bidden om bescherming, bidden voor Gods gerechtigheid en Gods genade, 2 Kron.7:14 bestuderen en uitleven.



Aan de andere kant bidden&vasten vanwege het gebrek aan vuur in onze harten.

Afgelopen week toen we aan het Bijbelzingen waren zag ik opeens mijn eigen hart, en ik zag hoe lauw het was, hoe klein het vuurtje.... en ik realiseerde me: dáár moet/wil ik voor bidden en vasten..... voor meer van Gods VUUR in mijn eigen hart!!!

Als óns hart verandert, verandert onze omgeving!

God begint altijd met óns!!

Dus van harte uitgenodigd om mee te bidden en vasten, ieder op zijn eigen manier met de toewijding die je zelf wilt maken. In onze plaats hebben we bijvoorbeeld 3x per week een uur extra bidden in de ochtend. Overleg en bid met je gebedsmaatjes en ontvang van God waartoe Hij júllie roept!

Als je het doet: weet dan dat je samen met vele anderen doet!!! Dat maakt het zeer krachtig!!

ONTMOETINGSDAG bidders/gebedsplekken 21 MAART in PUNTHORST

Midden in de 40 dagen-tijd komen we bij elkaar op de Ontmoetingsdag in Punthorst. Van harte uitgenodigd op deze prachtige plek!!

Vanwege de bijzondere geschiedenis op die plek zal het thema zijn:

'DE BRONNEN VERSTERKEN'.

Hoe kunnen we de bronnen van gebed die we allemaal in het land zijn, klein of groot, versterken en dieper uitgraven?? We komen met wat praktische aanbevelingen.

Vanwege de vastentijd zullen we geen koekjes presenteren, maar wel zal er een lunch zijn, die we, zoals gebruikelijk, samen meebrengen. Dus als je iets lekkers mee wilt nemen, graag!

Hierbij dus van harte uitgenodigd om te komen, met je medebidders, om andere bidders uit het land te ontmoeten en met hen samengebonden te worden tot een sterk gebedsleger in ons land.

10:00 uur inloop/10:30 uur begin – 16:00 uur
Christelijke Zorgboerderij ELAH
Puntweg 9, 7715 PK **Punthorst** - Gemeente Staphorst

Opgeven graag bij Dorien: app/bel/sms 0640126793
Ook voor info en OV.

PRESENCE

Ook in de 40 dagen zal de **Presence-tour** (Wim&Gea Hoddenbagh) plaatsvinden, een aanbiddingstour op 4 maatschappijlijk bijzondere plekken: 6 maart Binnenhof Den Haag, 20 maart Beurs van Berlage Amsterdam, 27 maart Onderzeebootloods Rotterdam, 3 april In The Voice of Holland, Mediapark Hilversum

[Tickets en info](#)

24-UURS GEBED OP OPWEKKING 2020

Van **29 mei tot 1 juni** 2020 zal de **50e Opwekkingsconferentie** plaatsvinden!!

God heeft door de jaren veel prachtige en krachtige dingen gedaan in ons land door deze conferenties heen. Reden dus voor een mooi feest!

Natuurlijk willen we graag opnieuw, samen met wie van jullie wil aanhaken, de conferentie rugdekking geven door het **dag-en-nacht aanbidding&gebed** te faciliteren op het **Gebedsplein**.

Iets voor jou om deze keer eens mee te draaien in het gebedsteam? Een reuze bijzondere ervaring!! Vraag eens vrijblijvend informatie aan.

[Meer info en aanmelden](#)

Blijf bidden, blijf het Woord bestuderen, blijf Jezus aanbidden!
Lieve groet van je medestrijders,

Team 24-7Gebed

Investeer in gebed! Een eeuwigdurend rendement!

IBAN: NL31RABO 0105 987 905
Stichting 24-7Gebed Nederland Oldebroek