



**In bekering en rust is uw verlossing gelegen,
in stilheid en vertrouwen uw sterkte!**
Jes.30:15

Lieve bidders,

Jullie hadden het vast al wel verwacht, maar hier is dan het bericht:
we stellen de Ontmoetingsdag van 21 maart 2020 voorlopig uit.

- Wél willen we voorstellen om zaterdag 21 maart om 13:00 uur met elkaar te bidden voor Nederland, ieder in zijn eigen huis, vanuit 2 Kron.7:13,14 en af te sluiten met Opwekking 665 'Ooit komt er een dag'.

- Per app kun je woorden inzenden die je ontvangt, zie onderaan 'appgroep'

Wat een bijzondere tijd waarin we leven. Apocalyptisch. Alles stil op straat. Rust. Net nu we 40 dagen aan het bidden en vasten zijn.

We kregen van de Heer dit woord uit Jesaja 26:

'Kom, Mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit de deuren. Houd u nog even schuil, totdat het woeden voorbij is'. (uit verschillende vertalingen)

God roept ons naar de binnenkamer. Naar Hemzelf. Hij wacht op ons in het verborgene.... (Matth.6:18)

Opdat we onszelf op een nieuwe manier aansluiten op Hem..... met meer passie, overgave en vastbeslotenheid.

Zijn Aangezicht zoeken..... onszelf ijken op Hem..... ons denken afstemmen op Zijn Woord..... ons bekeren waar nodig, ons buigen voor Hem.

Doen zoals 2 Kron.7:14 zegt dat we moeten doen als de pest rondwaart (vs13): ons voor Hem verootmoedigen.....

Dat wordt ook duidelijk uit het volgende woord, dat wij als een accuraat woord voor nu ervaren.

Rick Ridings, gebedshuisleider van Succat Hallel in Jeruzalem, kreeg een aantal maanden geleden biddend over de Tempelberg het volgende visioen:

Hij zag Gods handen die een grote mand vasthielden, waar Hij de hele Tempelberg in deed, en alles wat daarbij hoorde, eigenlijk de hele wereld.

Toen schudden die handen de inhoud van de mand omhoog, tot aan de einden der aarde. Alles vloog omhoog, tuimelde en draaide, schudde en keerde - allerlei vuil kwam eraf, dat als kaf van het koren door de wind werd weggeblazen.

Toen viel de hele inhoud weer terug in de mand. In andere orde.

Even pauze.

Daarna pakten Gods handen opnieuw de mand en schudden de hele inhoud omhoog, nu nog hoger.

In het tuimelen, draaien en keren werd opnieuw heel wat vuil als kaf weggeblazen. Alles zakte weer in de mand - wéér anders.

Even rust.

Voor een derde keer gebeurde dit, maar nu nóg hoger. Het leken wel weeën.

In de rustpauzes kwamen de gelovigen naar Hem en boden Hem schalen aan met oogst, oogst die steeds groter geworden was, juist ín het schudden - bekeringen, wonderen, tekenen!!

Hij zag een rechthoek... het ene eind licht, het andere eind donker. Het grootste gedeelte was grijs - compromis en ongeloof.

Door het schudden heen werd alles in die rechthoek gepolariseerd. Aan het ene einde had al het donker zich verzameld en aan de andere kant al het licht. Het grijs was totaal verdwenen.

God zegt:

'Ik zal alles schudden wat schudden kan, zodat zal blijven wat onwankelbaar is. Tot aan de einden der aarde.

Ik ga het licht van het duister scheiden.

Wees niet bang voor het schudden.... dwars door het schudden breng Ik Mijn koninkrijk te voorschijn dat niet KAN wankelen!!

Weet dat Ik in controle ben!!!'

God staat dit schudden toe.

Ondertussen mogen wij Gods bescherming over onze levens bidden door het Bloed van Jezus, mediteren op Psalm 91 en andere psalmen, ons dieper wortelen in Zijn Woord, het kaf van het koren in onszelf laten afscheiden door bekering van zelfs de kleinste oneffenheden.... (angsten, bezorgdheden, ongeloof, hebzucht, onwaarheden). Zodat we groeien in geloof en liefde.... en onze kruikjes vol olie zijn als de volgende schudding (wee) eraan komt.

Ook mogen we intensieve voorbede doen voor ons land, kritisch zijn op wat er gebeurt.... onze ogen open houden en waakzaam zijn. Wie weet vraagt God ons ergens om op te staan en een flink geluid te laten horen.

Denk ook aan de kinderen. Help kínderen te leven in geloof en vertrouwen en het kennen van Gods Woord!!! Ook voor hen is dit de enige manier om tijden van schudden goed door te komen. Jes 26:3 zegt: Gij bewaart in volkomen vrede hen wier vertrouwen is gevestigd op U! Zie ook de tekst bovenaan.

KORT:

Gezamenlijk gebed 21 maart 13:00uur

Appgroep:

Als je het voor a.s. zaterdag fijn vindt om in een appgroep verbonden te zijn en daarin woorden en info uit te kunnen wisselen kun je dat laten weten aan Dorien, app 0640126793. In de appgroep kan alleen de beheerder berichten versturen maar je kunt Doriens persoonlijke app gebruiken om te reageren.

Gezamenlijke gebeden:

Op onze website staan enkele gebeden die je mee kunt bidden.

Gebedsvormen

24-7Prayer heeft een aantal gebedsvormen op een rij gezet, bekijk ze, gebruik ze en geef ze door **<https://www.24-7prayer.nl/gebed/gebedsvormen-corona/>**

Woord Rick Ridings

profetisch woord Rick Ridings

Nationale Gebedsdag 18 maart

Doe morgen mee met de Nationale Gebedsdag!

Esther vasten 18 - 20 maart

Join the Jesusfast

40 dagen bidden&vasten van 1 maart tot 9 april

Ook blijven we doorgaan met de 40 dagen gebed&vasten (vasten mildere vorm)
Jesusfast



Blijf bidden, blijf het Woord bestuderen, blijf Jezus aanbidden!
Lieve groet van je medestrijders,

Team 24-7Gebed

Investeer in gebed! Een eeuwigdurend rendement!

IBAN: NL31RABO 0105 987 905
Stichting 24-7Gebed Nederland Oldebroek